

# Semester i Singapore, på Bali och Lombok 15 juni till 3 juli 1996

Efter ett samtal med Ingalill Eriksson om en ev. resa till Bali kom vi tillsammans med sex andra personer att samlas och orientera oss om resmålet och vi beslöt oss då att delta i resan. Gruppen blev: Ingalill och Lennart Eriksson som varit på Bali två gånger tidigare, Birgitta och Sven Wassgren som varit där en gång tidigare. Barbro Blomberg, Gunnel Avander och så vi Ann-Mari och Kenneth Gustafsson som var förstagångs besökare.



Efter fyra träffar med videofilmer och resonemang om ev. aktiviteter hade Karins Resecervise bokat biljetter och inkvartering i Singapore och den 15 juni klockan 0530 blev vi hämtade av Taxi Karlskoga för färd till Örebro-Bofors flygplats i Täby. Vi flög SAS till Köpenhamn och Frankfurt och efter 4 timmars väntan med inköp av diverse våtvaror flög vi med Garuda det Indonesiska flyget till Singapore dit

vi kom efter 12 timmar och då var det söndag den 16 juli och det var förmiddag. Vi blev hämtade med buss och efter inkvartering på Orchard Parade regnade det kraftigt när vi skulle erövra staden. Efter en måltid bestående av soppa hade regnet lugnat ner sig och vi gick ut på en varuhusrunda. Efter ett tag hamnade vi hos Christian Armani en skräddare där jag beställde en blazer, byxor och fyra skjortor för leverans den 19 juni.

Vi sov gott natten till måndagen den 17 juni och efter stor amerikansk frukost åkte vi en guidad tur runt Singapore. Vi besökte ett hinduiskt och ett kinesiskt tempel, Raffels hotel och sportarenan som haft stor betydelse för Singapores historia. Vi åkte genom Arabområdet, Little India, China Town och upp på Mount Faber där kabelbanan till ön Sentosa har en ändstation, där fanns också män med ormar som man för en mindre summa fick ta om sin hals.



Jag var modig och häpnade över ormens muskulatur och dess torra skinn. I Botaniska trädgården fanns det många vackra orkidéer, planteringar och för oss sällsynta växter, vi besökte också ett stensliperi där all gick och klappade i händerna därför att då blinkade och spelade tavlor gjorda av stenar med inmonterade olikfärgade lampor. Hemskt fula grejor! Efter rundturen där guiden var en indier men Made in Singapore åt vi lunch och besökte ett dyrt varuhus där det var en massa penningstinna japaner som handlade. Sen badade vi i poolen och vilade till klockan 1800 då det var provning av blazer och diskussion med kameraförsäljare.

Middag med kinesmat fyra rätter serverades oss i ett enskilt rum på en flott restaurang och på kvällen var det svårt att somna efter alla intryck.

Efter frukost tisdagen den 18 juni åkte sex av oss med MRT tunnelbanan till China Town där vi var inne på en matservering där man rensade fisk, lagade mat och diskade under mycket primitiva förhållanden. Vi gick sedan till en saluhall där det fanns fisk, levande grodor och grönsaker. Efter många förfrågningar och mycket prutande köpte jag ett objektiv av märket Tokina 28-210 mm och en kamera Nikon med datum som Marie beställt och för detta betalade jag 2065 kronor.

Med buss åkte vi sedan till World Trade Center och tog kabelbanan till ön Sentosa.



Efter att ha ätit en sandwich promenerade vi till Seaworld, ett häftigt akvarium där vi blev transporterade på ett rullband med stora och små exotiska fiskar simmande bredvid och över oss. Efter en lång och varm promenad längs stranden mellan vackra planteringar till kabelbanans station åkte vi via banan och buss till hotellet, badade och vilade vi poolen.

Efter lunch promenerade vi till skraddaren för provning av byxor och tog sedan taxi till Newton Circus där vi efter mycket palaver åt satay med jordnötssås, wokade grönsaker, ris och öl i tvåliterkannor. Vi tog taxi tillbaka till hotellet och drack kaffe och likör hos oss på rum 511.

Onsdagen den 19 juni tog Barbro, Gunnel, Ann-Mari och jag en taxi som vi fick betala 3 s-dollar extra för att för att vi kom att åka genom den s.k. Restricted zon under rusningstid, vi åkte till Merlion Park för att titta närmar på statyn Merlion. Man höll på att bygga en ny genomfartsled där så vi kom inte så nära som vi hade hoppats. Vårt nästa mål var Weston Stanford där den översta våningen lär ha en fin utsikt över staden men man fick betala dyrt för att åka upp så vi avstod. I entrén fanns en vattenkonst som var mycket imponerande.

Raffels var nästa ställe vi gick till, där fanns många exklusiva butiker och ett museum över Raffels historia med många prominenta personers hälsningar. Baren var dock stängd så någon Singapore Sling blev det inte men väl en lunch bestående av sandwich och öl. Taxi ordnade dörrvakten på Raffels, vi åkte tillbaka till Orchard Parade för utcheckning då det visade sig att en liter vatten från rumsbaren kostade c:a 40 skr.

Bussresa till den vackra flygplatsen och flyget till Bali avgick klockan 1915,

Det var guppigt när vi passerade ekvatorn och klockan 21.30 landade vi i Denpasar på Bali.



Vid flygplatsen väntade Erikssons bekanting Rofinos med en bil som han trodde vi skulle med alla åtta inklusive väskor, den räckte till att ta en man och väskorna vi andra åkte taxi till Hotel Puri Mango i Sanur dit vi kom klockan 2215 och det första vi gjorde var att ta ett dopp i poolen. Sen packade vi upp och kom i säng omkring midnatt.

Första dagen på Bali var torsdagen den 20 juni, förmiddagen gick åt att beundra och välja ikatvävda tyger i Rofinos affär Gego som lär betyda kvinna på tamilska. Rofino är en ung man från Timor som har kommit till Bali med så gott som två tomma händer, arbetat sig upp så att han nu har tre affärer som handlar med kläder sydda av handvävda tyger. Han har sömmerskor och skraddare som syr jackor, blusar, skjortor och kjolar. Samtliga damer beställde olika plagg och herrarna skjortor till mycket låga priser. Vi gick sedan och rekade på stranden och

badade i såväl havet som poolen. Middag intogs efter drink vid poolen på JAKz PLACE, seafoodcocktail och nasigoreng med öl för c:a 67 kronor för två personer.

Midsommardagen den 21 juni var vi åter hos Rofinos för nya tygstudier. Sedan gick vi ner till staranden för sol och bad och köpsläende med "Jonny bandit" klockskojaren som lurade oss på 10 batterier efter det vi köpt nio st. klockor av honom. Efter lunch tog

Barbro, Gunnel och jag en lång och varm promenad för att uppsöka en bank och växla pengar. Banken visade sig vara stängd men vi besökte en resebyrå och fick förslag på en paketresa till Lombok som vi så småningom beställde.

Fram på eftermiddagen trängde vi oss in nio personer i en bil avsedd för högst sex och for till templet Tana Lot och tittade på solnedgången. Under bilfärden sjöng vi svenska sånger för Rofinos ty det var ju midsommar och han hade uppenbarligen roligt åt vårt framförande av Små grodorna mm. Middag åt vi på Instanta Garden, ristaffel för Barbro och mig och t-bonstek för Gunnel och Ann-Mari. Taffeln kostade 2200 rupier för två c:a 35 skr och steken c:a 27 skr per person. Vid ett bord i närheten av oss satt ett gäng svenska ungdomar som skickade över en sillburk så vi skulle få lite midsommarkänsla i den ljumma natten.



Jag drabbades under lördagen den 22 juni av en lindrig Bali belly och följde inte med på shoppingresa till Denpasar där man såg på silversmide och gjorde diverse inköp. De var också på ett väveri där man vävde ikattyger, väverskorna vävde 2,5 meter per dag och hade 120 rupier per meter vilket gav en dagsförtjänst av c:a 10 Skr. På marknaden i Denpasar köpte Ann-Mari tre saronger för 15 Skr per styck. Söndagen den 23 åkte vi i två bilar med reducerat bagage från Sanur mot norr och Lovina Beach. Vi åkte över berg med riklig växtlighet och terrassodlingar till ett tempel med en botanisk trädgård vid Lake Bratan. Templet Ulu Danu ligger mycket vackert vid sjön på 1200 meter höjd. I skogen efter templet stannade vi för där fanns en flock vilda apor av olika storlek och utseende. Sen bar det iväg utför en krokig väg ner till havet, genom staden Singaraja till Kalibukbuk och Hotel Angsoka. Efter lunch blev vi masserade i en halv timme vid poolside. Massörerna var kvinnor med fast handlag och det var så skönt att vi upprepade behandlingen även nästa dag. Ann-Mari och jag badade sedan i havet som var varmt men grumligt eftersom stranden bestod av lavasand.



Klockan 1815 såg vi solen gå ner i havet bortom en ö och sedan åt vi middag för c:a 40 Skr för två personer varefter vi satt och slappade utanför vårt rum och tittade på ungar som lekte i poolen. På måndagsmorgon den 24 juni ringde klockan 0515 för vi skulle åka ut med en båt, en urholkad trädstam med två uteliggare, för att titta på delfiner som kom in på revet varje morgon för att äta. När det ljusnade och solen kom upp var vi ett 40-tal båtar som åkte runt och jagade efter några stackars delfiner som simmade och hoppade i vattenytan. Vi kom dem ganska nära och det var trevligt att se hur smidigt de rörde sig i vattnet. Åter på hotellet sov vi några timmar för att sedan bada och få massage av de balinesiska damerna. Efter en lätt lunch åkte vi med bil till Hot Springs de varma källorna som fanns ett stycke från hotellet. Vi källorna fanns olika bassänger med vattenstrålar från olika höjd, en stråle kom från c:a 3 meters höjd



och gav skön massage på axlar och rygg, vattnet var omkring 35 grader varmt. På



kvällen såg vi åter en vacker solnedgång i havet. Tisdagen den 25 juni åkte vi med den båten vi åkt med dagen innan ut till revet för att snorkla, som vanligt drack jag upp halva oceanen, men genom att hänga på utliggaren och trycka cyklopen om näsan fick jag se korallerna och de exotiska fiskarna som fanns där nere i vattnet och som kom när man slängde ut lite

brödsmlor. Efter tvagning i duschen och bad i poolen packade vi för fortsatt resa till Peneloka. På Angsoka betalade vi för tre nätter med frukost och middag c:a 540 Skr för två personer, ett mycket billigt och trevligt hotell. Barbro, Gunnel, Ann-Mari och jag åkte nu i en bil till Peneloka med Mount och Lake Batur, Balis vulkaniska berg, de andra i sällskapet åkte till Ubud, vi hade naturligtvis egen driver, Vägen som slingrade sig uppför hela tiden var mycket vacker med rik växtlighet, bananträd, kaffebuskar och stora träd med julstjärnor.

Högt uppe stannade vi vid ett tempel Pengunjung med 340 trappsteg upp till templet som låg mycket vacker med en vidunderlig utsikt. Det hotell som rekommenderats oss i Peneloka visade sig vara fullbelagt varför vi fick åka den slingrande vägen ner till Kurdisan vid kanten av kratersjön Lake Bratur där vi fick lyxsviterna på Hotel Segana för 5500 rupier per svit c:a 180 Skr med frukost.



Med bilen åkte vi på kvällen upp till restaurangen på Lake Wiew där vi drack en Singapore Sling och åt en god avocado med fransk dressing, tornado med pommes frites och drack öl till det facila priset av 170 Skr för två. Från restaurangen såg vi solnedgången som färgade himmeln i olika nyanser, i säng kom vi 2030 trötta men belåtna. Morgonen onsdagen den 26 juni var vacker med utsikt över vulkanbergen Mount Batur, Mount Abang och Gunung Agung, Balis heliga berg 3142 m.ö.h. Vägen som bar utför mot Ubud var kantad med julstjärneträd och mycket vacker.



Vi stannade där en familj skördade ris och där en man bearbetade ett risfält gående i lera med



två oxar och ett bräde på en stång som var spänd mellan oxarna.

I Ubud mötte vi våra medresenärer när vi var på väg in i byn och fick då veta att det fanns rum för oss på Ylean Hotel. Hela sällskapet gick sedan på Lotus café men jag fick ett av mina oregelbundet återkommande svettningssanfall

och fick ta taxi tillbaks till hotellet där jag vilade medan Ann-Mari var i apskogen och hos träsnydare. Hon ordnade också Coca-Cola och sandwichs med extra mycken skinka till min sjukbädd. På kvällen var vi dock alla på Legong och Barong danser en för oss egendomlig men imponerande föreställning som varade i en och en halv timma.

Tisdagen den 26 juni tog Ingalill, Ann-Mari, Lennart och jag en taxi till Mas. Mas är en

by berömd för sina träsniderier och ligger en bit från Ubud. Chauffören som var från Mas tog oss till en möbeltillverkare som hade ett enormt utbud av möbler Konstfärdigt snidade bord, stolar och mycket annat.

Vi fick också se en avdelning där man målade och efterbehandlade möblerna, karvningen gjordes tyvärr på annat håll. Vår chaffis bjöd så in oss till sitt hem som låg tvärs över gatan, det visade sig att hans mor vävde ikat och att hans farfar och far varit och är träsnidare. Ann-Mari köpte två tygstycken och jag ett träsnideri. När vi kom hem gick Ann-Mari och jag en sväng och matade aporna i apskogen och sedan tog Ingalill, Gunnel, Ann-Mari och jag en taxi till Petulu och tittade på en massa vita hägrar som kom in från fälten till sina bon i träden där det övernattade, det var ett storslaget skådespel. De övriga i sällskapet cyklade en tur på förmiddagen och till hägrarna på eftermiddagen. På kvällen åt vi en god måltid på Wayans café som smakade mycket bra i en trevlig miljö. Åter en tidig morgon när det var fredag den 28 juni. Vi skulle hämtas för transport till hamnen i Benoa för båtferd till Lombok. Båten var en katamaran och det tog två och en halv timme till ön. Färden var bekväm, man satt i flygplansfåtöljer, men stördes av en förskräcklig amerikansk actionfilm på TV. I hamnen på Lombok väntade en buss som på 30 minuter tog oss till Singing Palace ett lyxhotell beläget direkt i anslutning till stranden och med en stor härlig pool. På kvällen var det grillparty vid poolen med massor med god mat och dans av två vackra flickor som dansade vänskapsdans med oss



tre charmörer från Sweden. Lördagen den 29 juni klocka 0700 gick vi ut på stranden där folket som bodde i en liten fiskeby vid sidan av hotellet startade ett fiskafänge med nät. En båt rodde ut i en vid båge och lade ut nätet som var fäst i ett rep som hölls kvar av en man på stranden. Så småningom landade båten ett par hundra meter längre bort med ytterligare ett rep från andra änden av nätet som alltså blev som en not. Sedan började man hala och dra, hala och dra och efter ett par timmar hade man

gått ihop så att noten kunde landas. När nätet väl hade bärgats visade det sig att fångsten var mycket liten, knappast mer än vad katten kunde äta upp. Vi såg ytterligare två notdrag med samma kläna fångst och det deltog 8-10 man vid varje tillfälle, mycket arbete för lite fångst.

I två taxi åkte vi sedan runt och tittade på en kinesisk gravplats, ett kungligt vattenpalats med tempel, en trädgård där Kungen av Lombok och Kungen av Bali hade en gemensam boning från vilken de kunde se undersköna damer bada i en pool nedanför huset och ett tempel med bassänger med heliga ålar som var gemensamt för islamister och hinduer. Vi var också hos en hantverkare som gjorde flätade arbeten och arbeten med färgade palmbblad och i ett ikatväveri. Sedan åkte vi till den obeskrivliga marknaden i Sweta där det fanns allt att köpa, kryddor, torkad fisk, tyger, husgeråd, kött och tillbehör till hästar och vagnar. Marknaden var oerhört trång och rörig och kan alltså inte beskrivas utan måste besökas. Kvällen avslutades med löksoppa och dans till en skönsjungande flicka. Söndagen den 30 juni tog Ann-Mari och jag semester. Vi bara latade oss badade i havet och i poolen, och packade inför resan tillbaka till Bali och Sanur. Bussen som skulle köra oss till hamnen dröjde men vi kom fram i tid och båten gick på utsatt tid. På båten var det varmt och återigen en bråkig film och när det sedan

började gunga kraftigt var det en hel del som fick användning av plastpåsar. När vi kom iland gick det dock snabbt över och åter på Puri Mango i Sanur var allt väl.



Nu var vi åter i Sanur det var den 1:a juli. och dags för damerna att prova sina jackor hos Rofinos. Det blåste stark vind med höga härliga vågor så vi var på stranden hela förmiddagen, vi lunchade där också och var tillbaka på hotellet klockan 1400. Ann-Mari och Ingalill åkte bemos och gick en sista köprunda (trodde jag) medan jag vilade, badade i poolen och hade det skönt. Klockan 2000 var kläderna färdiga för avhämtning och betalning i Rofinos affär Gego och allt visade sig vara till belåtenhet, efter det vi ätit en god middag var det dags för sängen,

Tisdagen den 2 juli var det så dags att börja tänka på hemfärden. Vi badade en sista gång i ett stormigt hav, duschade och badade en sista gång i poolen. På stranden bytte Ann-Mari sina gamla utslitna slippers mot en silverkedja med en månsten från Borneo.

Vi gick sedan en ytterligare köprunda för att få slut på våra rupier. Väskorna blev fulla och vikten var 41,3 kg men det föranledde ingen åtgärd vid invägningen. Vi var dock inte värst, familjen Erikssons vägde 48 kilo.

Resan blev försenad 2 timma från Denpasar. Vi hade fått mycket bra platser i någon mellanklass så vi sov 7-8 timmar på natten. Vi flög återigen med Garuda nu från Denpasar på Bali via Singapore, Abu Dabi i Förenade Arab Emiraterna och Zürich i Schweiz till Paris. I Paris trodde vi det skulle vara kris med tiden men SAS planet till Köpenhamn gick från samma terminal så vi kom till Örebro efter 24 timmars resa endast 5 minuter försenade, tyvärr utan väskor som var kvar i Paris. Väskorna kom hemkörda till trappan dagen efter. Taxi väntade i Örebro och på Boängsvägen väntade hela hemmavarande familjen med jordgubbar och mjölk en aning besvikna att vi kom hem nästan tomhänta.



Vi är mycket belåtna med vår resa och vårt resällskap. Allt har fungerat otroligt bra och Barbro Blomberg som fört noggranna anteckningar över resor, hotell och mat har räknat ut att för henne har resan kostat 13500 kronor för 19 dagar. Att vi sedan handlat kläder, klockor, smycken mm för inte preciserade kronor skall vi inte tala om.

Karlskoga i augusti 1996  
Kenneth