

På kryss i Ö.Medelhavet



I början av mars månad läste jag en annons i Veteranen om en kryssning i Östra Medelhavet som startade den 7/9. Eftersom det var Ann-Maris födelsedag föreslog jag att vi skulle teckna oss för kryssningen. De platser man skulle besöka var okända för oss så det lät mycket lockande och eftersom beslut och handlig äro ett hos mannen ringde jag och bokade en hytt för två på Promenaddäck. Bekräftelse och anmälningsavgift kom och sedan var det bara att vänta.

Den 6/9 åkte vi med bilen till Uppsala för att övernatta i ett uthyrnings rum i huset där Emil och Cecilia bor och på morgonen den 7/9 körde Anders oss till Arlanda och äventyret kunde börja.

Där möttes vi av vår guide Einar Szpiro som skulle följa med oss under resan som reseledare. Vi checkade in och flög via Köpenhamn till Nice där en buss



väntade oss för vidare transport till Genua. Vi åkte på den vackra vägen längs Medelhavet förbi alla de berömda platserna längs kusten och kom något försenade fram till vårt fartyg MSC Monterey.

Vår hytt hade nummer 141 och låg mycket bra till för att nå alla aktiviteter som, pool, bubbelbad, barerna Seven Pearls och Palm Terrace och Café Paris där vi åt frukost och lunch. Matsalen där

middagen serverades låg på Aloha däck några trappor ner men om man inte orkade gå ner fanns det hiss.

Fartyget lämnade hamnen strax efter det vi kommit ombord omkring klockan 1600 för att segla till Neapel dit vi beräknades anlända klockan 1300 onsdag den 8/9. Efter en tre rätters middag i matsalen och en liten rundvandring för att bekanta oss med fartyget hade våra väskor kommit till hytten, mörkret hade fallit och det var dags att krypa till kojs. Efter en god natts sömn hade vi en

härlig förmiddag vid poolen med sol och bad innan det var dags för resans första utflykt.

Klockan 1300 samlades de som skulle besöka Pompeji i Seven Pearls där Einar väntade med en klisterlapp med det busnummer vi skulle åka med på utflykten. På kajen väntade en lokal guide som informerade om sevärdheterna på engelska och Einar sammanfattade och översatte till svenska på ett mycket bra sätt. Det var mycket varmt men det var en otrolig känsla att se dessa gamla byggnader



som legat gömda i så många år och att gå på gator som var över 2000 år gamla.

Man kunde se i gatorna var de hästdragna vagnarna hade gått eftersom det var standardmått på hjulavstånden hade det blivit spår. Gatorna var inte alltid så rena så därför fanns det upphöjda övergångsställen så att man torrskodd kunde korsa gatan. Rören till vattenledningarna hade redan då han

o hon förbindelser så de var kunniga redan på den tiden. Av byggnaderna mins jag Dianas tempel och ett hus med en speciell symbol som det lär ha funnits 47 st. av och där betalningen var ett glas vin och lokalguiden kallade husen för varghus.

Klockan 1730 var vi tillbaks på båten och klockan 1800 avgick vi mot Santorini där vi var framme efter en natt en dag och ytterligare en natt.

När vi nu har en hel dag till sjöss kan det vara lämpligt att berätta hur en dag på båten ser ut. Vi vaknar omkring klockan 0700 och frukost serveras på Café Paris mellan 0630-1000. Frukosten består av yugort, flingor, ägggröra, bacon, korv, färsk frukt, kaffe ost och bröd och en hel del andra delikatesser.



Efter frukost om vi är till sjöss väntar poolen, bubbelbadet och solstolarna för avkoppling tills det är dags för lunch. Om vi är i hamn är det utflykter av olika slag tills båten skall avgå.

Lunch serveras antingen i matsalen med servering eller på Café Paris som buffé, samma mat finns på båda ställena. Efter lunch är vi som regel till sjöss så då väntar poolen med vila, bad



och andra aktiviteter. Om tillfälle ges serveras också förmiddags o eftermiddags kaffe. Aktiviteterna vid poolen är av olika slag, linedans, frågesport och tävlingar som leds av ett Entertainment Team på 3 tjejer och 4 grabbar. Så är det dags för middag och det är två sittningar klockan 1900 och 2100, middagen serveras i matsalen och det serveras som regel tre förrätter, dagens sallad, två soppor, två pasta el. risotto, fyra huvudrätter, ost och dessert. Sen blev det drink och dans i baren tills klockan var 2115 då kvällens show startade med dansare och artister av skilda slag, trollkarl, jonglör, m.m. Dansa kunde man också göra i

Palm Terrace till en duo och en sångare som spelade lite mer stillsam musik än orkestern i Seven Pearls. Vid midnatt var det så buffé av olika slag t.ex. grillafton, ostbuffé, glassparty, barbaque och dylikt. Tre av middagarna var galamiddag då man skulle vara uppklädd och då serverades det speciella menyer. Som ni förstår blev kvällarna sena men sömnen togs igen i solen vid poolen under dagarna.



Efter en härlig dag till sjöss och efter en god natts sömn var vi så framme vid Santorini. Vi ankrade på reddan och tenderbåtar tog oss in till land där en buss väntade för att på serpentinvägar ta oss upp på ön och till den lilla vackra byn Oia. På ön odlas nötter och vin och vinplantorna läggs i slingor efter marken för att ta upp fuktighet. Vi fick prova vinet som var av tre olika sorter och det



godaste var vitt och sött. En trevlig utflykt med vackra hus och fantastiska utsikter över kringliggande öarna som är fem till antalet. Från huvudstaden Fira

gick vi en kort promenad till en linbana som tog oss ner till de väntade fenderbåtarna.

Eftermiddagens seglats mellan de grekiska öarna till Mykonos med och sol och bad i poolen var

härlig. I Mykonos låg vi bara några timmar så vi var bara nere på kajen och tog en kort promenad. Vid midnatt seglade vi mot Kusadasi i Turkiet, Nu är de söndag den 11/9 och dagens utflykt skall gå till Efesos som ligger i närheten av Kusadasi och som under antiken hade 25000 innevånare. Från bussen såg vi lämningar av Artemistetemplet som var ett av världens sju underverk och guiden pekade ut grottan där "sju sovarna" hade sovit i så många år att deras pengar inte gällde när de kom till marknaden. Vi kom in i den övre delen av staden och gick nedför en gata där det varit affärer. Gatan var kantad med pelare och skulpturer bland annat en av gudinnan Nike. På väg mot den berömda marmorvägen passerade vi ett av de nödvändigaste områdena i staden det var det långa dasset med rinnande vatten.



Så kom vi till korsningen där biblioteket låg på den ena sidan av vägen och bordellen på den andra och enligt guiden var de sammanbundna med en

underjordisk gång så att man inte behövde visa vart man egentligen var på väg när man mötte någon bekant. Marmorvägen mynnade ut vid teatern där aposteln Paulus predikade för 2500 människor mot dyrkan av Artemis. Vi såg också resterna av Hadrian's tempel innan vi kom fram till den ursprungliga gatan som gick från hamnen till staden.



Innan någon fick komma in i staden var man tvungen att bada och byta kläder för man visste att sjukdomar spreds med smuts men trots det dog många människor av olika sjukdomar, när sedan floden slammade igen hamnen så att inte fartygen kunde komma med sina laster flyttade folket och det blev som vår guide sa en avfolkningsbygd. Det blev en trevlig och intressant utflykt inte minst tack vare en trevlig lokal guide och vår egen pålästa reseledare. Efter utflykten var vi hos en matförsäljare som bjöd på te och visade olika slags mattor vilket också var intressant.

Avgång klockan 1300, åter en skön eftermiddag och förmiddag vi poolen innan vi anlöpte Limassol. Ny utflykt till gamla utgrävningar, Curium med en romersk amfiteater, Apollos tempel med vacker utsikt, varefter bussen körde upp i bergen till en liten by som hette Omodos där vi fick smaka det lokala vinet som var gott och köpte en flaska med olivolja från trakten.



Klockan 1800 avgång till Port Said och det är nu måndag den 12/9.

Dagens utflykt gick till Kairo och pyramiderna vid Giza. Klockan 0700 får vi hämta våra pass som är stämplade av immigrationsmyndigheterna. Tio bussar kör i karavan till Kairo med blinkande polisbilar före och efter. I varje buss finns en beväpnad vakt och alla tvärgator är avspärrade av polis på vår resa till och från Kairo. Första anhalt är Egyptiska museet med skatterna från Tutankhamons grav. En hel våning med föremål av skilda slag som inte kan beskrivas de måste ses. Tyvärr fick man inte fotografera men här en bild från nätet på guldmasken.



Efter lunchbuffé där glas, kaffekoppar saknades och där



servicen var något bristfällig åkte vi till Giza och pyramiderna. Vi hade två fotostopp vid pyramiderna där det var 36,1 grader varmt så man var snart tillbaka till den luftkonditionerade bussen, sedan åkte vi till Sfinxen och gick i



salarna där kropparna mumifierades, hur detta gick till fick vi beskrivet på Egyptiska museet av den lokala guiden. Efter ett besök i en affär där man demonstrerade hur man tillverkar papyrus och där det fanns målningar på papyrus till salu åkte vi den långa vägen genom öknen längs med Suezkanalen och var tillbaka på båten omkring klockan 2100.

Onsdag den 14/9 var en ny heldag till sjöss i vackert väder, sol och lagom vind. Underhållarna bjöd på många aktiviteter som promenad, linedans, frågesport

m.m. Vi var på väg mot Kreta och Heraklion där vi var framme klockan 0700 och det var torsdag den 15/9. Vi hade tecknat oss för att åka till en strand för att få bada i havet och blev bussade till ett hotell som hette Creta Beach där det fanns solstolar, pool, duschar, och restaurang. Från båten hade man tagit med handdukar och vi skulle få en drink som visade sig vara en plastmugg med öl. Havet var alldeles lugnt när vi kom dit, det var 31 grader i luften och 25 i vattnet så det blev en härlig förmiddag att som omväxling kunna simma och flyta runt utan poolens begränsning. Hotellet hade bungalows och låg inte långt från Heraklion så det vore nog ett ställe som skulle kunna återvända till.



Så var det åter en dag på havet med kurs mot Capri. Vi skulle segla genom Messina sundet mellan Sicilien och Italien men tyvärr på natten och nu var det tid att ställa tillbaka klockan en timma för nu var vi på väg väster och norr ut. På kvällen regnade det och under natten och förmiddagen gick det sjögång så att en del blev sjösjuka. Vi klarade oss hyggligt med hjälp av en sjösjuketablett.

Klockan 008 ankrade vi på redan utanför Agina Grandes strand och blev med fenderbåtar körda till hamnen. I hamnen väntade minibussar som på krokiga och smala serpentinvägar körde oss till Anacapri varifrån en linbana i lugn takt tog oss till toppen av Monte Solaro med en strålande utsikt över



Capri. Från Anacapri gick vi till Axel Muntets hus Villa Micaele. Där var det mycket folk bla. en buss från Ölvemarks med ett par bekanta till oss från Karlskoga. Vi gick runt en stund, tittade på utsikten och i trädgården för att sedan åka till Piazza Umberto I i staden Capri och dricka ett glas öl. Nu var det dags för den sista etappen till Genua dit vi kom klockan 0900 på söndag morgon.

Från Genua åkte vi samma vackra väg tillbaka till Nice där vi tillsammans med ett par nyfunna vänner Inga-Lill och Lars-Johan Efraimsson delade på en pizza. Ann-Mari och jag gick en promenad på den 6 km. långa



strandpromenaden innan det var dags för en rundtur i Nice och dess omgivning. Bussen åkte förbi det berömda hotellet Negresco med en staty av Louis Armstrong, vi åkte förbi Ryska kyrkan och sedan åkte vi upp till en utsiktsplats Cimiez där man hade en fin utsikt över staden. Sedan åkte vi till en liten by Eze Village och besökte en parfymaffär och fick en intressant redogörelse för olika parfymer vad de bestod av och hur de tillverkades. På branta och slingrande gator åkte vi sedan tillbaka till Nice och hämtade upp dom som inte varit med på utflykten och sedan var det bara att åka till flyget, hämta bagage, checka in och via Köpenhamn flyga till Arlanda där vi var framme 0020 på måndag morgon och där Cecilia och Emil väntade oss för att med bilen ta oss till Uppsala för övernattnig.

Åter igen har vi varit på en spännande och innehållsrik resa, vi hade en bra reseledare, träffade nya människor och var med på många intressanta utflykter.



Karlskoga i september 2005 Ann-Mari och Kenneth