

Resa till Stockholm hösten 2005

Onsdagen den 26 oktober åkte vi med buss till Stockholm, Vi hade fått låna Olas lägenhet eftersom han var i USA. När vi kom till Stockholm tog vi tunnelbanan till Medborgarplatsen där Olas kompis Henrik mötte oss, visade oss vägen till lägenheten och lånade oss nyckeln till Gotlandsgatan 60 där lägenheten ligger. På kvällen gick vi till restaurang Pelikan där vi varit en gång tidigare för 20 år sen och åt en mycket god hjortfilé med en lika god gratäng.



Torsdag morgon åkte vi tunnelbanan från Skanstull till Odenplan på jakt efter en kaffekopp av speciellt slag som jag råkat slå sönder. Som tur var hittade vi en i en antikaffär efter inte allt för länge letande så att vi kunde återvända till centrum och till Kungsträdgården. Efter en god lunch på Grand Hotels veranda gick vi så till Nationalmuseum och tittade på deras utställning av Holländska 1600-tals målare.



Så blev det fredag den 28 och jag fyllde 80 år. Vi promenerade till Vita bergen och var vid teatern där Karl-Anton håller till på somrarna, var i kvateren kring Åsögatan med gammal bebyggelse, vidare till Ersta området, Anders Fågelströms

terrass, Fjellgatan för att sluta vid Slussen med lunch på Gondolen.

Efter lunch gick vi till Gamla stan och V. Långgatan där vi trots att Ann-Mari hade utlovat att vi skulle undvika affärsbesök gjorde ett par sådana. På kvällen var vi på China teatern och såg Magnus och Brasse i Muntergökarna.



Lördagen inleddes med besök på Hötorget . Vi hann också med ett besök hos Gudrun Sjöden och en liten sväng på NK innan vi återvände till Hötorgshallen där vi åt en kebab med extra mycket kött. Väl hemma vilade vi några timmar innan vi gick på bio på Filmstaden Söder och såg "Harrys döttrar" en mycket bra film.



Söndagen började med tunnelbana till Slussen, färja till Djurgården och besök på Skansen. Vi strosade runt ett par timmar, tittade på Seglora kyrka, var vid björnberget och såg lo, björn, räv och älg.

Med färjan åkte vi sedan till Skeppsholmen för besök på Moderna museet där vi såg en fotoutställning av fyra fotografer, många foton av udda personer och alla i svart vitt. Vi skulle sedan äta lunch och då blev det en ganska lång promenad för att hitta ett ställe som passade men så småningom blev det en Chinarestaurang på Drottninggatan.
Kvällen tillbringades i lägenheten med kaffe och TV-tittande

Måndag var hemresedag, städning, kort promenad, där vi kom till Katarina bangata och till Nackas hörna, sopplunch och resa hem där nyblivne körkortsägaren Magnus hämtade oss vid bussterminalen.

Vi tackar Ola för att vi fick disponera lägenheten för det gav oss några trevliga dagar i Stockholm.

Karlskoga i november 2005
Ann-Mari och Kenneth

